

# Kunst en cultuur

## Week 17

# BROEDEN

- = goed nadenken
- = koesteren
- = in gedachten
- = oplossing zoeken

Dick Bruna Nijntje



- Wat hebben we nodig ? : Papier (liefst A3) + stiften en- of kleurpotloden en- of pennen.
- Hoe gaan we het doen ? : Tekenen. En kan je veel tekenen want het hele papier mag vol.
- Waar vind ik het idee ? : In je gedachten. In je gedachten kan alles. En kan je fantaseren over een andere wereld. Hoe ziet die wereld er uit in jouw gedachten en wat lijkt jou daar geweldig? Waar woon je, waar ben je heel goed in, wat zien we om jou heen, wat gebeurt daar?
- Wat kan in je fantasie? : In je fantasie kan alles. Je kan vliegen of toveren of je bent de held. Het bestaat misschien niet echt... of het bestaat wel maar dan in gedachten. En tja ... kabouters bestaan misschien ook niet en toch weet iedereen wat een kabouter is.



.....je kan vliegen en misschien toveren of met dieren praten en je eigen huis verzinnen.....

Wat kan je uitbroeden? Wat kan je tekenen? In welke wereld zou je het ook fijn vinden om in te leven? Hoe ziet het er daar uit? Waar woon je? Wat kan je daar allemaal doen?

Zijn er zeeën, meren of vijvers? Wat zie je in de lucht? Wat groeit er in en op aarde? Wie zijn er bij jou?

Wij zijn heel benieuwd wat je in gedachten allemaal ziet en kan tekenen.

Dan zien wij het ook, Succes.

Op het internet kan je kunstenaars vinden en hun fantasievolle gemaakte tekeningen, zoek bijv. op; Gustav Klimt, tekeningen etc.



Gustav Klimt



Max Velthuis



Karel Appel



Hundertwasser

## Zelf een museum maken

Heb jij wel eens zelf een museum gemaakt? Dat is super leuk. Je kunt van alles een museum maken, van een verzameling stenen, tekeningen, strijkkraaltjes, gedichtjes, poppen en nog veel meer. Het is handig om er wat uitleg bij te schrijven voor de bezoekers. Waar komt jouw museum? In je kamer, in de tuin? Wie komen er in jouw museum kijken? En hoe ga je alles ophangen en neerzetten? Ik ben benieuwd.

## Heerlijk uurtje toneel kijken mooie voorstelling Lev

Lev heet hij. Omdat hij lef heeft én omdat Lev een afkorting van Leven is. Lev is kwijt. Zijn moeder zoekt hem overal, maar hij laat zich niet vinden. Hij wil de wijde wereld in, op avontuur! Onderweg ontmoet hij zingende voetbalsupporters en matrozen, praat met een tovenaars, wordt opgesloten door een enge schooljuffrouw en woont een tijdje in een wolvenroedel. Waar voelt hij zich thuis? Bij wie wil hij horen? En vindt zijn moeder hem nog...? Geschikt voor groep 4,5,6)

<https://www.sonnevanck.nl/online/lev-tv/>

## Stoepkrijt week

Het wordt heel erg mooi weer komende week. Tijd om de stoep te versieren. Doe je mee? En stuur je mij een foto van jouw versierde stoep? [info@cubahof.nl](mailto:info@cubahof.nl) Pak je stoepkrijt en maak de mooiste buitenkunst!!

## Jouw werk in het online kunstmuseum?

Stuur een foto van je kunstwerk, samen met je naam en je school op naar [info@cubahof.nl](mailto:info@cubahof.nl)

Dan plaatsen wij jouw kunstwerk in het online kunstmuseum op <http://www.cubahof.nl/online->